



## NATIONALE HELDEN

1

Wat zie je op de foto? Beschrijf dit kunstwerk.

2

Wie was Patrice Lumumba, de man op het kunstwerk?

3

Wat is er met Patrice Lumumba gebeurd?

6

Wie is jouw held? Waarom?

4

Waarom gebruiken ze een troon om de man te herdenken, denk je?

5

Waarom is de moord op Patrice Lumumba een moeilijk onderwerp?

## Belgische kolonie

Congo was tussen 1885 tot 1960 een kolonie van België. In de Belgische kolonie Congo protesteerden diverse groepen tegen rassenscheiding, dwangarbeid, en de zware werk- en leefomstandigheden. Op 30 juni 1960 werd Congo onafhankelijk.



Vive l'indépendance du Congo - Burozi

## Patrice Lumumba

Voor én na de onafhankelijkheid streed Patrice Lumumba tegen het (neo)kolonialisme. Hij was de leider van de eerste nationalistische partij en de eerste premier van het land. In Congo en ver daarbuiten was en is hij nog steeds dé held van de strijd voor onafhankelijkheid.

In 1961 werd Lumumba vermoord. In 2001 erkent België dat de regering van toen moreel verantwoordelijk was voor de moord. In 2018 wordt een plein in Brussel naar Lumumba genoemd.

## Fauteuil Lumumba

Iviart Izamba Zi Kianda (°Kinshasa, 1974) werkt als kunstenaar en designer in Kinshasa. Hij geeft er les aan de academie voor schone kunsten. Hij maakte onder andere *Fauteuil Lumumba* (Brussel, 2015) uit recuperatiematerialen, bedrukt canvas en een olievat.

Je vindt een filmpje over Lumumba op <https://museummap.africamuseum.be/map/nl/> in de zaal Koloniale Geschiedenis en Onafhankelijkheid.

